



FÄRNA-gruppens verksamhetsberättelse år 1989

Vi började efter nyår att inreda rum nummer två i Loftboden. Hembygdsföreningens årsmöte den 15 mars i Carlslund började med visning av vår Loftbod i Färna, som nu stod färdig. Trängseln var stor men vi hoppas att alla fick se, att vi nu har en liten mysig lokal, där vi kan ha sammankomster.

Tomten iordningställdes under våren. Vi har nu en vacker gräsmatta och några buskar och perenner i den.

Den 15 juni på kvällen anordnade vi en träff vid Loftboden med tipspromenad, kaffe, korvgrillning m.m. 41 personer kom och trivdes i den vackra sommarkvällen.

Den 23 juli var det gudstjänst vid Loftboden. 30 personer deltog i gudstjänsten och kyrkoherde Sahlström predikade.

Den 5 augusti var det veteranrally för 70 st motorcyklar. De startade i Surahammar och målet var i Färna. Några av hembygdsföreningens medlemmar hjälpte till med serveringen i kioskens café.

Den 12 augusti var det spelmansstämma vid herrgården. Trots regnskurar på förmiddagen samlades ca 100 spelmän och en stor publik på eftermiddagen. Ett danslag från Mölndal medverkade. Danslaget bestod av 35 personer klädda i vackra folkdräkter. Då matsalen i herrgården var under ombyggnad fick serveringen ske i två tält, som vi fick låna av kommunen. Kaffebröd och lotterivinster var skänkta. Många av medlemmarna gjorde stora insatser före och under stämman. Nettot blev hela 7000:- kr, mycket beroende på att vi fick disponera A-salen i herrgården gratis.

Den 16 augusti hade Hed-Gunnilbo-PRO sammankomst vid Loftboden.

Den 3 september var det hattparad med brunnsmusik med flera orkestrar. Ca 300 personer var närvarande. Det var en fantastisk dag i Färna. Damerna serverade kaffe med hembakat bröd och flera lotterier såldes. Kompetenta domare i hattparaden var som vanligt Göran Byttner och Folke Wretman.

Den 13 december var det Lucia-kaffe i Loftboden på eftermiddagen, utan Lucia men med levande ljus och fotogenlampor och 32 trevliga personer blev det ändå en Luciadag att minnas.

Henry Hedlund